

# Värdefulla insikter för unga politiker

AV BERIVAN MOHAMMED

För ett par månader sedan åkte jag tillsammans med ett tiotal ungdomspolitiker från Sverige till Israel. Syftet med resan, som var arrangerad av Svenska kommittén mot antisemitism, var att besöka förintelsemuseet Yad Vashem och där studera och samtala kring antisemitism, förintelsen och folk mord.

Med stora förväntningar och enorm nyfikenhet klev jag på planet som skulle ta mig till världens kanske mest omtvistade plats. Att bli insläppt i Israel visade sig dock vara komplicerat. Först efter tre långa timmar hos säkerhetspolisen och fyra förhör om vad jag, född i den kurdiska delen av Syrien, skulle göra i Israel fick jag och en iransk vän kliva över gränsen.

Trots att vi var på en gruppresan arrangerad av Svenska kommittén mot antisemitism var vi inte självklart välkomna så som våra svenska medresenärer var. Istället fick jag gång på gång svara på frågor som ”har du något samröre med en terroristorganisation”, ”har du varit inblandad i ett gisslandrama någon gång” och ”har någon i din familj samröre med någon palestinsk organisation”?

## Förändrad bild

Att bli ifrågasatt och misstänkliggjord för så grova brott är givetvis kränkande, frustrerande och helt oacceptabelt. Samtidigt blev jag inte särskilt förvånad. Istället påmindes jag om den djupt rotade konflikt som jag redan som ett litet barn indoktrinerades i.

I den syriska skolan fick jag dagligen höra att judar var monster och att gud föraktade dem. Jag tvingades sjunga lovsånger om de martyrer som hade mördats i kampen mot den judiska staten. I och med min resa befann jag mig nu mitt uppe i den konflikten, och vad säkerhetspolisen försökte ta reda på var vilken sida av kriget jag befann mig på. Väl inne på israelisk mark förändras dock min bild av konflikten radikalt. Till min stora förvåning såg jag nämligen araber, judar,

armenier och andra kristna grupper leva sida vid sida. Jag såg araber som handlade i israeliska affärer och israeler som besökte arabiska restauranger och caféer.

Som barn hade jag lärt mig att det var varje trogen muslims skyldighet att spotta på en jude som passerar förbi. Genom medierna hade jag också fått föreställningen att så fort en jude och en muslim stöter på varandra börjar de slå varandra. Men verkligheten var inte sådan, i alla fall inte i Jerusalem. Där stod moskéerna, kyrkorna och synagogorna sida vid sida.

Min bild av att människor inblandade i Israel-Palestina konflikten inte kan leva sida vid sida var helt enkelt inte sann. Det visar samtidigt att konfliktens orsaker bör sökas någon annanstans än på gatorna i Jerusalem. Konflikten handlar inte om att muslimer Mohammed och judinnan Sara inte kan leva i närheten av varandra. Istället handlar konflikten om den hatpropaganda som diktaturer som Syrien och Iran driver för sin egen vinnings skull, om israeliska och palestinska toppolitiker som sätter hårt mot hårt istället för att gå försoningens väg, om små grupper av extremister på båda sidorna av konflikten – och om den rädsla för den andra gruppen som odlas av ledarna på båda sidor.

## Tolerans och medmänsklighet

Vårt besök på det fantastiska museet Yad Vashem visade också det på hur långt det israeliska folket har kommit i sitt försoningsarbete. På museet pratade man om öppenhet, tolerans och medmänsklighet på ett sätt som vi svenskar många gånger hade svårt att ta till oss av.

Som debattörer, politiker och opinionsbildare har vi ett ansvar gentemot de människor som dagligen arbetar för att skapa förståelse och fred. Istället för att hårt motsätta oss den ena sidan och blint försvara den andra bör vi prata om försoning och möjliga vägar att mötas. Historien har många gånger visat oss att

förståelse och acceptans människor emellan är den enda vägen till fred.

Resan till Israel och besöket på Yad Vashem gav mig och mina vänner oerhört mycket kunskaper och insikter. Just de insikter som vi som politiker får på plats är oerhört värdefulla i vårt arbete med frågor kring antisemitism. Jag rekommenderar därför alla mina bekanta att åka till Israel och uppleva kulturen och stämningen på plats.

Berivan Mohammed är ledamot i Liberala ungdomsförbundets förbundsstyrelse samt ledamot i kommunfullmäktige i Sundsvall där hon representerar folkpartiet liberalerna.

Utbildningsresan, som inbegrep politiker från fyra ungdomsförbund, arrangerades av SKMA i samverkan med Yad Vashem och med stöd av Wiener Foundation.